

## **Nieuwe activiteit**

Vertel Eens! Verhalen van vroeger.

Verhalen zijn er in alle soorten en maten, ook ongeschreven, en het is zonde wanneer deze nooit verteld worden. Kent u nog mooie verhalen van vroeger? Kom ze onder het genot van een kopje koffie, zelf vertellen op het Liefkensplein.

Wij van de bibliotheek in Heteren komen naar u toe. We starten op donderdagmorgen 8 september van 10.30-11.30 uur en komen daarna elke 2<sup>e</sup> donderdagmorgen van de maand.

Heeft u zelf geen verhaal? Wij hebben er een heleboel en lezen ze graag aan iedereen voor. Benieuwd hoe het in zijn werk gaat? Sluit een keer aan en drink gezellig een kopje koffie mee, u bent van harte welkom.

### Najaarsprogramma

8 september: maandag wasdag , in het weekend werd de was al in de week gezet en 's maandags was men er de hele dag druk mee . Hoe ging dat bij u vroeger?

13 oktober: televisie, de eerste televisie in de straat en dan met zijn allen in een huiskamer bij elkaar op woensdagmiddag kijken naar programma's als Dappere Dodo, Swiebertje, Pipo de Clown.

10 november: Lagere school, leren schrijven met een lei en een griffel of een kroontjespen met inkt? Aparte jongens- en meisjesschool of gemengd? Tussen de middag naar huis om warm te eten en ook op zaterdag naar school?

8 december: Feestdagen, Hoe werd er vroeger bij u Sinterklaas en Kerst gevierd? Vast niet zo veel cadeautjes als tegenwoordig gebruikelijk is. Geen fel verlichte boom, maar sfeervolle kaarsjes in de boom die maar af en toe aangestoken werden.